

Όλα ξεκίνησαν με μία επίσκεψη στο ελληνικό site της ευρωπαϊκής κάρτας νέων με σκοπό να ανανεώσω τη κάρτα μου. Εκεί είδα την ανακοίνωση για το ετήσιο συνέδριο της κάρτας, η οποία ανέφερε πως μετά από κλήρωση ένας τυχερός νέος θα ταξιδέψει στο Βελιγράδι για να παρακολουθήσει το συνέδριο. Μέλος για 7 περίπου χρόνια της κάρτας, γνωρίζοντας τις δράσεις της δεν ήξερα καν ότι υπήρχε τέτοιο συνέδριο, χωρίς όμως δεύτερη σκέψη δήλωσα συμμετοχή και έπειτα από λίγες ημέρες ανακάλυψα τυχαία πάλι από επίσκεψη στο site για να ψάξω μία έκπτωση, ότι ήμουν ο νικητής του διαγωνισμού και ότι θα ταξίδευα στη Σερβία!

Η περιπέτειά μου ξεκίνησε την 01 του Ιούνη. Από την Ελλάδα ακόμα, γνώρισα τα υπόλοιπα δύο μέλη της ελληνικής αποστολής, όπου μέσα σε 3 μόνο ημέρες καταφέραμε να γίνουμε πολύ καλοί φίλοι και να νιώθουμε σαν παρέα που ταξιδεύει για διακοπές. Ενώ προσγειωνόμασταν στο Βελιγράδι κατάλαβα ότι η πόλη είχε χτιστεί με σκοπό ο κάθε ταξιδιώτης να πει 'ουάου!'. Μεγάλα κτήρια, τεράστιο πράσινο εντός πόλης και ρυθμούς που θύμιζαν Ελλάδα. Χαρακτηριστικό δε, οι γειτονιές όπου σε κάθε μία τα κτήρια είχαν ίδιο χρώμα και γνώριζες ανά πάσα στιγμή που ήσουν.

Το συνέδριο ξεκίνησε κυριολεκτικά την πρώτη ημέρα με μία θερμή υποδοχή στο αεροδρόμιο από νέους εθελοντές αλλά και με το εναρκτήριο πάρτυ στο δημαρχείο της πόλης με παραδοσιακούς χορούς και την κοπή της τούρτας για τα 30^α γενέθλια της κάρτας.



Την επόμενη ημέρα (02/06) είχαμε την ευκαιρία να μάθουμε από τα μέλη του συμβουλίου της EYCA για τις δράσεις και τις αξίες της κάρτας. Φυσικά πέρα από το μάθημα ιστορίας, το πιο διασκεδαστικό κομμάτι ήταν αυτό της γνωριμίας με τους υπόλοιπους νέους της κάρτας. Είχαμε όλοι ετοιμάσει μία παρουσίαση σχετικά με τον εαυτό μας αλλά και πως χρησιμοποιούμε τη κάρτα στη χώρας μας. Αυτό βοήθησε να γνωριστούμε μεταξύ μας σε τέτοιο επίπεδο ώστε την επόμενη ημέρα να είμαστε σε θέση να συνεργαστούμε για να χτίσουμε μαζί ένα project για τους νέους της Ευρώπης.

Η τρίτη ημέρα ήταν η πιο απαιτητική αλλά και η πιο διασκεδαστική. Μέσα σε 6 ώρες δουλέψαμε όλοι μαζί δημιουργώντας πάνω από 100 ιδέες για να κάνουμε την Ευρώπη καλύτερη απέναντι στους νέους. Κύριος πυλώνας, ο οποίος θα εκτελούσε τις ιδέες αλλά και θα είχε την άμεση επικοινωνία με τους νέους, θα είναι ένα μεγάλο ευρωπαϊκό συμβούλιο νέων με αντιπροσώπους από κάθε χώρα όπου θα ανταλλάσσουν γνώμες, ιδέες και εμπειρίες με σκοπό να δραστηριοποιηθούν όλοι οι νέοι.



Παρουσιάζοντας το project στα μέλη του συμβουλίου είχαμε τη δέσμευσή τους ότι θα κάνουν ότι είναι δυνατό για την υλοποίηση του project.



Φυσικά η τελευταία ημέρα ήταν η μέρα του αποχωρισμού και του απολογισμού. Γυρνώντας λοιπόν πίσω στην Ελλάδα σκεφτόμουν τις ωραίες στιγμές που πέρασα με τους απίθανους ανθρώπους που γνώρισα, τη θερμή φιλοξενία των Σέρβων όπου σίγουρα θέλω να ξαναζήσω αλλά και τη μοναδική εμπειρία να βλέπεις τόσες διαφορετικές απόψεις, μέσα από τις αξίες της διαφορετικότητας και της αποδοχής να δημιουργούν κάτι το τόσο ξεχωριστό.

Γυρνάω πίσω προβληματισμένος επίσης. Φυσικά και το γιορτινό κλίμα δεν θα έπρεπε να λείπει από το συνέδριο (30 χρόνια της κάρτας δεν και λίγα), πέρα όμως από τις βόλτες και τα πάρτι δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τα γκρίζα σύννεφα που βρίσκονται τα τελευταία χρόνια πάνω από την Ευρώπη. Τέτοια συνέδρια θα πρέπει να μας υπενθυμίζουν ακόμη, πως οφείλουμε να παραμείνουμε ενωμένοι και να μην ξεχνάμε το σκοπό δημιουργίας της κάρτας: Να φέρει κοντά όλους τους νέους της Ευρώπης, διευκολύνοντας τη μετακίνησή τους, τα έξοδά τους, με σκοπό την απόκτηση εμπειριών αλλά και την προώθηση των ευρωπαϊκών ιδανικών.

Καλώ λοιπόν με τη σειρά μου όλους τους νέους στη χώρα μου, κατόχους ή μη να απαιτούν και να προσπαθούν για περισσότερα. Έχοντας πάθος για ενότητα, δημιουργία και ενεργή ενασχόληση με τα κοινά (όποια και αν είναι αυτά), μπορούμε να κάνουμε μία καλύτερη Ελλάδα και συγχρόνως Ευρώπη, καταφέροντας να πετάξουμε πάνω από τα γκρίζα σύννεφα που τις καλύπτουν.

Ευχαριστώ.
Στάθης Τσανάκας